

Nieuwsbrief december 2004

Wij wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2005, en hopen over vijf jaar samen met alle donateurs ons tweede lustrum te kunnen vieren.

Eerste lustrum

Stichting Zanskar-sTongdefonds gaat haar zesde jaar in. Om dat te vieren hebben we een donateursdag georganiseerd op 12 december.

Het was een geslaagde bijeenkomst. We hebben dia's laten zien over Zanskar en Ladakh, vragen beantwoord en ideeën en commentaren uitgewisseld.

Voor iedereen die niet op de donateursdag kon zijn, en voor degenen die nog eens op hun gemak willen kijken staat er op de website een vernieuwd fotoboek.

Het bestuur van de stichting is uitgebreid met Marion Kranenburg, een Amsterdamse antropologe met veldwerkervaring in India. Zij zal zich samen met Saskia bezighouden met het scholenproject.

Verblijf in Leh

Afgelopen zomer is Simon naar Leh gereisd om de kinderen en de scholen te bezoeken.

Hij heeft vier weken met de kinderen opgetrokken en een groot aantal zaken geregeld.

Galden, Getsok en Wangtak zijn alledrie verhuisd, en Norbu is naar het schoolinternaat in Shey gegaan.

Door dit verblijf is ons gebleken hoe belangrijk het is om de kinderen regelmatig te bezoeken. Sommige zaken zijn vanuit Nederland nu eenmaal niet te regelen, daarvoor moet je naar India.

Op de website staat een uitgebreid verslag van Simon's verblijf in Leh.

Op verzoek kan een ieder het verslag in kale tekst ontvangen, per e-mail of per post. Laat het ons weten.

Brabanthallen

Bij wijze van experiment hebben we twee dagen in de Brabanthallen in Den Bosch op een snuffelmarkt spullen verkocht. (Van een metalen espresso-apparaat tot kinderspeelgoed). De opbrengst is gestort op de rekening van de stichting. We willen in de toekomst vaker 'de boer op'. Daarom vragen we u om eens te kijken of u nog goede spullen heeft die u niet meer gebruikt en die u aan het

sTongdefonds wilt schenken. Deze gaan we op een volgende markt aanbieden. Als u dingen kwijt wilt, neem dan contact met ons op.

Scholenproject

We werken ook door aan 'een school voor een school', ons project om op scholen in Nederland (gast)les te geven over Zanskar en Ladakh, en samen met de school en de leerlingen manieren te ontdekken om geld in te zamelen voor stichting Zanskar-sTongdefonds en speciaal voor de leerlingen van de Lamdonschool in Shey.

Graag komen we in contact met onderwijzers die met ons dit programma willen uitvoeren en ontwikkelen.

We danken al onze donateurs voor hun giften.

Langzaam creëren we een stevige basis voor de kinderen van stichting Zanskar-sTongdefonds. Onderwijs is een langdurige zaak, dus vooruitdenken is nodig om de kinderen duurzaam te kunnen ondersteunen.

Natuurlijk willen we graag groeien, zodat we meer kinderen kunnen helpen. Uw steun is daarbij van groot belang.

We zijn erg blij met een speciale donatie van de Sint en pietengroep uit Tilburg. Door hun gulle gift kan een meisje dat van school zou moeten omdat haar vader is overleden, nu in Shey op school blijven.

Voor uitgebreide informatie, details en foto's kunt u terecht op www.stichtingzanskar.nl

Met vriendelijke groet,

Simon, Marion, Gerda en Saskia.



v.l.n.r. Norbu, Galden, Wangtak, Getsok.