



NIEUWSBRIEF

Tashi Tomsmon, juni 2008.

Beste vrienden van Stichting Zanskar,

Zoals we in eerdere nieuwsbrieven vertelden, huren we sinds het najaar van 2006 een huis in Tashi Tomsmon, een dorpje naast Choglamsar, het grootste Tibetaanse 'kamp' in Ladakh, waar Simon woont met Norboo, Getsok, Wangtak en Jimi. Vanaf mei heeft Saskia zich bij hen gevoegd, en Galden is voor de zomervakantie teruggekomen uit Delhi. Hierdoor werd het erg vol in de drie kamers die het huis heeft.

We hadden meer ruimte nodig, en gelukkig vonden we op een steenworp afstand twee kleine



gebouwtjes die we erbij mochten huren!

Een van die twee huisjes hebben we ingericht voor Getsok, die meer dan de andere kinderen behoefte heeft aan eigen ruimte en zelfstandigheid, en graag 'op kamers' wilde. Hij heeft nu een voet in twee werelden: hij kan wennen aan alleen leven en voor zichzelf zorgen, terwijl er een stevige band blijft met het centrale huis en de rest van de 'familie'.

In het tweede bijgebouwtje maakten we een slaapkamer voor de andere jongens. In het centrale huis hebben we nu een werkkamer en een slaapkamer voor Saskia en Simon, en een studeer- en eetkamer voor allemaal.

het 'sleeping palace' wordt geschilderd

We zijn blij met de gebiedsuitbreiding, die als bijkomend voordeel heeft dat ook de meisjes kunnen komen logeren: Saskia is er nu en de werkkamer kan makkelijk worden omgetoverd tot slaapkamer voor de meisjes.

Dit jaar was het Norboo's beurt om eindexamen klas 10 te doen. Norboo leert niet zo makkelijk, en we zijn trots dat hij zijn examen toch heeft gehaald. Zijn cijferlijst betekent wel, dat niet alle vervolgopleidingen voor hem toegankelijk zijn. Simon en Saskia hebben daarom een survey gemaakt van de mogelijkheden tot (beroeps)oopleidingen in Ladakh, en na intensief overleg met



2

Norboo hebben we gekozen voor een driejarige beroepsopleiding toerisme en 'hospitalitymanagement' op de Polytechnic in Leh.

Dit openbare opleidingsinstituut is nieuw in Ladakh, en nog volop in ontwikkeling. Volgend jaar



zal de school verhuizen naar een nieuw gebouw (gefinancierd door de Wereldbank) vlakbij Choglamsar. Het diploma is geldig in heel India en geeft ook mogelijkheid tot verdere studie. Het lesprogramma bestaat onder andere uit Engels en op toerisme toegespitste computerkennis, toegepaste geschiedenis en toerismestudies. Er is veel aandacht voor praktische training.

Norboo in het kamp onderweg van Manali naar Leh, mei 2008

Norboo kan in november beginnen. In de tussenliggende maanden zal hij een paar computercursussen volgen bij EDES, een landelijk erkend cursusinstituut dat een branch heeft in Leh.

Galden heeft het boven verwachting naar zijn zin in Delhi. Bij het examen klas 11 was hij tweede in zijn klas. De directeur van de Mann School en de administrateur vertelden Saskia dat hij een goede student is en een 'nice and social person'. Galden schat zijn kansen op een goed resultaat voor het eindexamen 12^{de} klas hoog in, en hoopt daarna naar 'college' te kunnen. Hij wil nog steeds graag sport studeren, maar vindt ook dat hij zijn beroepsmogelijkheden ruimer moet maken, en zou sport willen combineren met geschiedenis en economie. We zijn ons met hem aan het oriënteren op de mogelijkheden.



Galden in een restaurantje in Leh, mei 2008



De andere kinderen gaan naar school, maken hun huiswerk en delen de huishoudelijke taken (wassen, koken, vegen, alles kost veel tijd als er geen moderne applicaties voorhanden zijn!) Wangtak oefent gitaar en leeft zich uit op de computer. Jimi is helemaal gewend aan het leven in Tashi Tomsmo, oefent wiskunde en maakt grapjes met iedereen. Rigzin en Gyurmed komen regelmatig in het weekend logeren, zaterdagavond is 'movienight': we kijken film (DVD op de computer), drinken chocolademelk en eten cake.

We verheugen ons erop ook de meisjes bij de zaterdagavonden te betrekken. Dolkar is veel van haar verlegenheid kwijt. Ze gaat in juni met ons mee naar Zanskar, waar we haar moeder en zusjes gaan bezoeken (haar vader is overleden). Het is een mooie kans het meisje beter te leren kennen. Norboo gaat mee naar Zanskar om zijn 'scheduled tribe certificaat' te laten maken. Dat is een hele onderneming omdat de bureaucratie alles vertraagd en er wel drie verschillende kantoren bezocht moeten worden. Ook Galden reist met ons mee, om zijn ouders te bezoeken in Pishu.

Simon heeft Dolkar en Diskit in zijn computerklas in Shey, en ziet hen dagelijks.

Angmo zit op school in Leh. Het blijft een verlegen en teruggetrokken meisje, die nog de sporen draagt van een moeilijke en angstige kindertijd. We zijn blij dat ze het voor elkaar krijgt om, ondanks haar achtergrond, goed mee te komen op school. Het is fijn dat we Angmo beter kunnen leren kennen nu ze in de weekenden kan komen logeren.

De komende tijd zullen Simon en Saskia samen de kinderen begeleiden. We houden u regelmatig op de hoogte, en hopen dat u de kinderen en Stichting Zanskar blijft steunen met uw bijdrage.

Kijk ook op vernieuwde website: www.stichtingzanskar.nl

Met vriendelijke groet,
Simon, Gerda, en Saskia