



## NIEUWSBRIEF

Chandigarh, juni 2010.

### Beste vrienden van Stichting Zanskar,

November vorig jaar namen de kinderen afscheid van hun scholen in Ladakh. Daarna hebben sommigen hun ouders bezocht: Disket is naar haar ouders in Markha gegaan, Angmo naar haar moeder in Leh, en Jimmy naar zijn familie in Tashi Tongtsmon. Norboo bleef thuis in Leh, met Dolkar die niet naar Zanskar kon, en Chosdon, die hard studeerde voor haar klas 10 examen. De jongens in Chandigarh gingen gewoon naar school en *College*; in Chandigarh wordt in de winter doorgewerkt, en is er een lange zomervakantie.



*Dolkar met poes Muis;  
Angmo voor de computer;  
Jimmy en Disket met  
schmink.*

Simon vertrok in februari naar Leh, om Jimmy en de meisjes te helpen met voorbereiden voor de Shivalik School in Chandigarh, waar ze pas de eerste week van juli, na de zomervakantie, gaan beginnen. Er is hard gewerkt, de leerstof is ingewikkelder dan in Ladakh, maar als we afgaan op de prestaties van Wangtak en Rigzin, die behoorlijk mee kunnen komen, gaat het de meiden en Jimmy ook vast lukken om aansluiting te vinden.



Chosdon is voor haar eindexamen geslaagd met voldoende resultaat. Het afgelopen jaar werd ons duidelijk dat Chosdon beter af is zonder de druk die de zorg voor drie jongere meisjes met zich meebrengt. Omdat haar familie draagkrachtig genoeg is om haar opleiding te bekostigen, zal stichting Zanskar haar niet langer sponsoren. Ze gaat de *Science stream* in Ladakh doen (klas 11 en 12).

De meisjes hebben vertrouwen in Galden, die als oudste in Chandigarh de rol van grote broer en huismanager op zich zal nemen. We hebben daarover met hem gepraat, en hem en de meisjes betrokken bij de beslissing om Chosdon niet mee te nemen naar Chandigarh.

Hoewel het een grote verantwoordelijkheid is voor Galden, denken we dat hij het aankan. We zullen ook de komende jaren proberen een deel van het jaar in Chandigarh te zijn om Galden bij te staan en de andere kinderen te begeleiden bij hun schoolwerk en hun keuzes.



*Galden met dochtertje huisbazin*



Norboo is halverwege zijn opleiding Toerisme aan de Polytechnic, en hij begint het steeds leuker te vinden. Ondanks gebrek aan leraren en lessen, komt hij goed door zijn examens heen; hij krijgt zelfs complimenten over zijn uitdrukkingsvaardigheid. Onlangs was hij voor een paar weken in Srinagar, op studiereis, voor een cursus Frans en een praktijkproject over het Dal meer.

Hij maakt zijn opleiding in Leh af, en heeft Bilu, de zwerfhond waarover de stichting zich ontfermde als maatje.

Getsok is blijven zitten in klas 11; de richting die hij gekozen had (*Commerce*) beviel hem helemaal niet. Hij liep met zijn ziel onder zijn arm, tot we hem voorstelden om een cursus Mountaineering te gaan doen, in Manali. Dat vond hij een goed plan. Begin juli gaat hij naar het Mountaineering Institute voor een beginnerscursus. Als hij daarvoor slaagt, kan hij doorstromen naar vervolgcursussen. We hopen dat dit een basis legt voor werk als gids en begeleider van groepen, in ieder geval tot Getsok beter weet wat hij eigenlijk wil.



Vertrek naar Chandigarh.

Omdat de passen naar Manali nog niet open waren, besloten we de huisraad via Srinagar en Jammu te verhuizen.



*Verzamelde bagage in Leh*

Het inpakken, met beschermend karton en in met plastic overtrokken dozen, was een karwei dat dagen in beslag nam. Door de jaren heen hebben we aardig wat spullen verzameld: fietsen, kisten vol boeken en kleren, kasten, tafels, stoelen, een computer, matrassen, vloermatten potten en pannen.

Van Leh naar Jammu huurden we voor een schappelijke prijs een truck die, na zijn lading te hebben gelost in Leh, leeg terugging naar Jammu. Voor het traject van Jammu naar Chandigarh werd de bagage overgeladen in een vrachtwagen, die we huurden via de Truck Union. Galden, Getsok en Jimmy reisden met de vrachtwagen mee om de spullen te bewaken en bij het overladen de boel in de gaten te houden. De reis duurde drie dagen en nachten, spullen en jongens arriveerden in Chandigarh om 1 uur 's nachts.



*Inpakken en laden van de verhuiswagen*



*Afscheid en vertrek uit Leh*





3

Wij namen de meisjes mee met de jeep. Op de Zoji la, de pas tussen Leh en Srinagar, was door het aanhoudende slechte weer een van de twee wegen (een voor omhooggaand, en een voor omlaaggaand verkeer) afgesloten. Lange slingers trucks en legerkonvoeien moesten nu over dezelfde weg. Dat gaf oponthoud.



*Angmo fotografeert een Boeddhabeeld in Drass;*



*Zoji La;*



*Dolkar troost poes Muis*

Aangekomen in Srinagar hielden we een dagje vakantie: we roeiden op het Dalmeer en bezochten een van de oude Moghultuinen aan de rand van de stad.

En nu zijn we in Chandigarh. Het is flink vol in de tweekamerwoning, met tientallen kisten en dozen, elf mensen en een poes. We hebben een advertentie geplaatst voor een woning, en gaan zelf ook actief op zoek. Bij de volgende nieuwsbrief hopen we een nieuw huis te hebben betrokken. Wordt dus vervolgd.

Simon en Saskia.



*Shikara op Dalmeer in Srinagar*



*Disket en Dolkar in Shalimar garden*